

Λανθασμένες προσδοκίες

Κύριε διευθυντά

Παρακολουθώ τα έντυπα τα σχετικά με την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη παγκοσμίως και σαν Έλληνας ενδιαφέρομαι να μαθαίνω για την πρόοδο των νέων Ελλήνων επιστημόνων. Βλέπω λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν είναι γνωστή ως χώρα επιστημονικής έρευνας στη βιολογία και τη χημεία. Και όμως κάθε χρόνο εισάγονται στα πανεπιστήμια εκατοντάδες μαθητές σε τμήματα των παραπάνω επιστημών. Οι απόφοιτοι νέοι επιστήμονες παρά τις προσπάθειές τους δεν βρίσκουν εργασία στην Ελλάδα σχετική με τις σπουδές τους.

Μερικοί απόφοιτοι πηγαίνουν για μεταπτυχιακές σπουδές στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ελάχιστοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου γίνεται μεγάλη πρόοδος σε βιοϊατρικά και φαρμακευτικά ινστιτούτα. Οσοι μένουν στην Ελλάδα ασκούν απογοητευμένοι επαγγέλματα άσχετα με τις σπουδές τους. Παλαιότερα ήλπιζαν ότι θα διορισθούν ως καθηγητές στη Μέση Εκπαίδευση, όμως τώρα, λόγω κρίσης, δεν γίνονται διορισμοί.

Αλλά οι μαθητές πριν εισαχθούν στα τμήματα βιολογίας και χημείας, κάνουν μεγάλες προσπάθειες μελέτης στα Γυμνάσια και Λύκεια και σε πολύχρονα φροντιστήρια. Εχουν μεγάλες προσδοκίες που διαψεύδονται. Κάπως κρύβεται η αλήθεια, η πραγματικότητα.

Ισως οι μαθητές δεν προσπαθούν να ζητήσουν συμβουλή. Ισως τα πανεπιστήμια φέρουν κάποια ευθύνη εισάγοντας εκατοντάδες φοιτητές, ενώ γνωρίζουν ότι οι απόφοιτοι θα μείνουν άνεργοι. Και η ανεργία δεν φέρνει μόνο οικονομική δυσχέρεια αλλά και μελαγχολία και απελπιστική κατάσταση θλίψης. Καλό θα είναι οι μαθητές να γνωρίζουν ότι, αν θέλουν να ζήσουν στον τόπο τους, κάθε ελπίδα εργασίας στην Ελλάδα, στους τομείς βιολογίας και χημείας είναι μία ψεύτικη ελπίδα. Και θα πρέπει ή ν' αλλάξουν κατεύθυνση σπουδών, ή να ετοιμαστούν για τον δρόμο της ξενιτιάς, που δεν είναι πάντα εύκολος.

Σπυρος Δ. Κομνηνος - Επίτιμος καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου του Pittsburgh
Επιστολή στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 14-11-2015

[πηγή](#)

Καλό θα είναι οι μαθητές να γνωρίζουν ότι, αν θέλουν να ζήσουν στον

τόπο τους, κάθε ελπίδα εργασίας στην Ελλάδα, στους τομείς βιολογίας και χημείας είναι μία ψεύτικη ελπίδα. Και θα πρέπει ή ν' αλλάξουν κατεύθυνση σπουδών, ή να ετοιμαστούν για τον δρόμο της ξενιτιάς, που δεν είναι πάντα εύκολος.

© 2015, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr