

Δύσκολοι καιροί για... πτυχιούχους

Αναιτιολόγητες απολύσεις. Βιογραφικά και πτυχία που μένουν στο συρτάρι. Όλα συνιστούν όψεις της οδύνης του σύγχρονου κόσμου. Ενός κόσμου που βυθίζεται μέρα με τη μέρα στο τέλμα της ανεργίας. Πρόκειται για μια γενιά που, στην πλειονότητά της, μεγάλωσε με το όραμα της μικροαστικής οικογένειας: σπουδές, εργασία, γάμος, σπίτι, παιδιά, κι όμως τώρα περιμένει στην ουρά για το ανεργιακό επίδομα. Στην καλύτερη περίπτωση; Αναγκάζεται να αποδεχτεί οποιεσδήποτε συνθήκες, ωράρια και όρους εργασίας, ή αναλώνεται σε part time εργασίες που απέχουν πολύ από τις δυνατότητες, τις ικανότητες και τις πανεπιστημιακές της σπουδές για τις οποίες δαπάνησε πολλά χρήματα και χρόνια. Αποδιοπομπαίος τράγος για το αδιέξοδο αυτό, η διεθνής οικονομική κρίση που άρχισε να εκδηλώνεται δειλά δειλά και στο νησί μας. Η κρίση στις οικονομικές δραστηριότητες όμως, αποτελεί απλά το κερασάκι στην τούρτα, ένα επιπλέον λιθαράκι που επιδεινώνει ένα μείζον προϋπάρχον πρόβλημα. Δεν μπορούμε να την ενοχοποιούμε, για το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι από όσους μπορεί να απασχολήσει η αγορά εργασίας δικηγόροι, δημοσιογράφοι, μαθηματικοί, και φιλόλογοι, τη στιγμή που παρουσιάζεται μεγαλύτερη ζήτηση από την υπάρχουσα προσφορά, σε επαγγέλματα που αφορούν την πληροφορική, τα οικονομικά, και τις τηλεπικοινωνίες. Ο κορεσμός των επαγγελμάτων και η συνακόλουθη ανεργία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την απουσία ενός αποτελεσματικού συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού στη μέση εκπαίδευση, ικανού να διαφωτίσει και να οδηγήσει τους νέους στις σωστές επιλογές, σύμφωνα πάντα με τις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας και οικονομίας, σε εργατικό δυναμικό. Ως επί το πλείστον, οι υποψήφιοι πτυχιούχοι, προβαίνουν σε μια επιλογή, κατόπιν επιπόλαιης, παρά υπεύθυνης και συγκροτημένης σκέψης. Κι αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, αν λάβουμε υπόψη το συναισθηματισμό που διακατέχει έναν 17χρονο μαθητή. Ακόμη κι εμείς όταν ήμασταν πίσω απ' τα θρανία, δεν σκεφτόμασταν την κατάσταση στην αγορά εργασίας, μα ούτε τις οικονομικές απολαβές και τα ωράρια. Η εικόνα που είχαμε για ένα επάγγελμα, δεν ανταποκρινόταν καθόλου στην πραγματικότητα του επαγγέλματος. Η επιπολαιότητα που χαρακτηρίζει τις νεανικές επιλογές, καθιστά αναγκαία την παρουσία κατάλληλα καταρτισμένων και πλήρως ενημερωμένων για τα δρώμενα στον τομέα της απασχόλησης συμβούλων, οι οποίοι θα παρέχουν στους μαθητές πληροφορίες τόσο για τις αρνητικές όσο και για τις θετικές πτυχές του κάθε επαγγέλματος. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός οφείλει να συνδυάζει τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου, με τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες που έχουν μέλλον, κι όχι να περιορίζεται στην υπόδειξη του τρόπου με τον οποίο οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να

συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Εάν θέλουμε να περιοριστεί δραστικά ο αριθμός των άνεργων πτυχιούχων, πρέπει να δοθεί αποφασιστική βαρύτητα στο στάδιο που προηγείται της εισαγωγής των μαθητών στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρά να δρούμε εκ των υστέρων για να διορθώσουμε λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Το παρελθόν δεν μπορεί να αλλάξει, μπορούμε όμως να προνοήσουμε για ένα καλύτερο μέλλον.

Γιάγκου Θεοδώρα

Κωδικός άρθρου: 910467

ΠΟΛΙΤΗΣ - 22/11/2009, Σελίδα: 61

ΚΥΠΡΟΣ

© 2009, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr